



Gebedskalender Westendorf, Oostenrijk 2018



Fijn dat je voor ons wilt bidden!

Wist je dat er ook een bidstond is speciaal voor het kamp? Iedere avond bidden ouders, oud-staffers en oud-deelnemers van 19.15 uur tot 20.00 uur in 'De Immanuëlkerk' in Rijnsburg.

Op zondag 19 augustus is er om 19:00 uur in de Immanuëlkerk een speciale terugkom-dienst.

Je bent van harte welkom!

Donnerstag 16-8

(Hebreeën 11:1-3; 8-10; 39-40) De laatste studie met als thema 'Ik ga naar huis en neem mee...' Bid voor een open hemel en voor een wakkere groep (soms begint de vermoeidheid toe te slaan in de laatste dagen van het kamp). Bid ook voor Marco en de staf: dat ook zij de vermoeidheid de baas zullen zijn. Vanavond is de afsluiting: voor sommige kampers een moeilijke avond. Met name voor hen die terug gaan naar een gezin waar geestelijke zaken minder snel besproken worden of waar het geloof nieuw is. Bid voor hen.

Freitag 17-8

Twee weken zijn zo weer voorbij: vandaag gaan we terug naar Nederland. Wil je danken voor alles wat God heeft gedaan en nog gaat doen? Wil je ook danken voor de beheerder van het huis? Bid alsjeblieft voor bescherming onderweg. Voor de chauffeurs, dat ze alert zullen zijn. Bid dat ook de laatste uren in de busjes de groep samen zullen binden. Dat er vriendschappen zullen worden gevormd die standhouden. En dat God het zaad dat de afgelopen tijd gezaaid is zal laten groeien en vrucht zal laten dragen!

Deelnemers, staf en spreker

Deelnemers: Annelie Binnendijk, Annemieke Hoek, Arnold van 't Veld, Chris Vliegthart, Daniëlle de Mooij, Danielle Koning, Dave Ravensbergen, Ellen van Itersen, Eva van Nieuwkoop, Femke van Delft, Femke van Delft, Gabriëlle Hoek, Glenn Smaling, Henno Ravensbergen, Jaap Varkevisser, Jan van der Meij, Joachim de Jong, Joanne van Leeuwen, Jochem Vliegthart, Joëlle de Mooij, Joep de Mooij, John Haasnoot, Joyce Hekstra, Judith Hogewoning, Kirsten van Klaveren, Leontine van der Plas, Lianne Kromhout, Maaïke van Delft, Maartje de Mooij, Maartje Lindhout, Maira Paap, Mariëlle de Zwart, Marissa van Valkenburg, Martin van der Vijver, Matthijs Schoneveld, Michiel van Klaveren, Niels van Delft, Noah Crezee, Petra Hulsman, Rianne van der Meij, Robin Warnar, Rosalie Ravensbergen, Sarah van Elten, Sarah van Itersen, Willem van der Meij

Staf: Evelien Ravensbergen, Christine Ouwehand, Ciska van Hoek, Cora Ravensbergen, Marc van Starckenburg, Matthijs Hekstra, Arie Ravensbergen en Paul van Hoek

Spreker: Marco van Delft

Samstag 4-8

Vandaag zullen we het grootste deel in de auto doorbrengen. Bid voor de chauffeurs, dat ze alert en wakker zullen zijn. Voor nieuwe kampers zijn deze eerste dagen vaak ontzettend spannend. Wil je bidden dat nieuwe mensen zich op hun gemak zullen voelen en dat de groep vanaf vandaag al een eenheid zal zijn?

Sonntag 5-8

(Ruth 1:1-7a en Job 42:5) Vandaag is de eerste studie met als thema: 'Ik ga op reis en laat achter...' Een eerste studie is vaak een fundament voor de andere studies. Bid dat de kampers met open hart en geest deze studie tot zich zullen nemen. Vanavond is de kennismakingsavond, een avond waarbij de kampers elkaar en de staf op een gezellige en actieve manier leren kennen. Wil je bidden voor een goede avond?



Uitdagende studies over het leven van Ruth

Bericht aan het thuisfront

Eindelijk gaan we naar Oostenrijk! Na maanden bidden en voorbereiden, hopen we nu getuige te kunnen zijn van wat God gaat doen in het leven van 45 jonge mensen. We geloven dat er veel gebed nodig is om het kamp tot een succes te maken. Daarom hebben we deze gebedskalender voor je samengesteld, zodat je wat houvast hebt, wanneer je voor het kamp bidt. Ook wat we lezen uit de Bijbel staat genoemd, zodat je mee kunt lezen als je dat wilt.

Montag 6-8

(Ruth 1:7b-22 en Joh. 19:25-30) Vandaag is er voor de eerste keer Stille tijd. In groepjes komen de jongeren ter voorbereiding op de studie bij elkaar. We houden om de dag stille tijd en willen kampers zo ook voor thuis wat handvatten bieden om met de Bijbel aan de slag te gaan. Wil je bidden dat iedereen zal kunnen aanhaken bij deze verwerkingsvorm en zich thuis voelt in zijn/haar stille tijd groepje? 's Avonds is er een zangavond. Wil je bidden dat alle kampers tijdens deze weken een ontmoeting met God mogen hebben?

Dienstag 7-8

De eerste bidstond! Bidden is niet verplicht op het kamp, maar we hopen altijd wel dat de deelnemers juist hier leren hoe belangrijk het is. Wil je bidden dat de kampers zich vrij voelen om naar de bidstond te komen, ook als ze dat misschien een beetje eng vinden? Na het ontbijt gaan we de bergen in! Wil je bidden voor bescherming en voor een goede sfeer in de groep? Bid ook voor mensen die moeite hebben met lopen of die thuis moeten blijven vanwege een medisch probleem.

Mittwoch 8-8

(Ruth 2:1-18a en Matt. 15:21-28) De studie heeft vandaag als thema 'Kruimeldief' en gaat o.a. over moed en doorzettingsvermogen. Zowel Ruth als de Kanaänitische vrouw gaan 'op jacht' naar Gods zegen. Ze maken een plan en laten zich niet uit het veld slaan. Bid voor spreker Marco, dat hij vrijmoedigheid en inzicht ontvangt. Vanavond is de Persoonlijke Gouman-avond. De kampers worden uitgedaagd om naar zichzelf te kijken, wat leeft er in hun hart? Bid dat ze eerlijk naar zichzelf durven te zijn en dat zij God mogen kennen en ervaren in hun (persoonlijke) leven en Hem uit zullen nodigen in alle kamers van hun hart!

Donnerstag 9-8

(Ruth 2:18b-23 en Matt. 13:3b-8 en 18-23) Wil je bidden voor Marco, voor een open hemel en voor een luisterende groep? Bid ook voor de staf: voor eenheid, voor wijsheid, voor geduld en vooral voor veel liefde voor de kampers. Bid dat we een scherp oog zullen hebben voor kampers die wat extra aandacht nodig hebben. Vanavond is er een Sport- en spelavond. De jongeren mogen zich in teams uitleven in de sportieve activiteiten. Bid dat deze sportieve avond ook een gezellige avond in een ontspannen sfeer mag worden.

Freitag 10-8

(Ruth 3:1-14a en Joh. 12:3) Voor we vandaag aan de 2-daagse bergtocht gaan beginnen, is er een studie met als thema 'Aan uw voeten Heer'. Veel kampers zijn met hun gedachten dan al bezig met de bergtocht: omdat ze er zoveel zin in hebben, of juist omdat ze er tegenop zien. Bid dat de kampers zich goed kunnen concentreren tijdens de studie, waarin het o.a. zal gaan over intimiteit en omgangsvormen, juist ook in onze tijd. Bid ook voor bescherming bij het lopen en een goede sfeer in de berghut.



Samstag 11-8

Vandaag lopen we het tweede deel van de bergtocht. Wil je bidden voor een veilige tocht en mooi weer? Bid voor de kampers die niet mee konden met de bergtocht, dat ook zij een leuke dag zullen hebben. Bid voor een goede nachtrust: na de 2-daagse tocht zijn veel deelnemers erg moe!

Sonntag 12-8

(Ruth 3:14b-18 en Marcus 14:32-42) Vandaag pakken we na de 2-daagse bergtocht de draad weer op. Dat gaat niet altijd makkelijk: bid voor concentratie. Vanavond delen we de groep in tweeën voor de mannen-en vrouwenavond. Dit doen we zodat kampers dingen kunnen delen die ze in de grote groep niet kwijt kunnen, bijv. over seksualiteit en identiteit. Wil je bidden voor de meiden en jongens, dat ze open durven te zijn over dingen waar ze mee zitten? Bid ook voor de staf: deze avonden zijn soms zwaar en emotioneel.

Montag 13-8

(Ruth 4:1-12 en Matt. 4:1-11) Het thema van de studie deze dag is 'Onderhandelingen', waarin het gaat over verleidingen en verzoeken. Wil je bidden dat de kampers hun hart openen voor de woorden die God door Marco heen wil spreken? Dat de kampers de verleidingen en verzoeken van het kwaad mogen (leren) herkennen en ontmaskeren. Vanavond is er een vrije avond. Dat de jongeren ook echt even kunnen ontspannen in een goede onderlinge sfeer.

Dienstag 14-8

Vandaag gaan we met de hele groep op pad naar de stad. Bid dat deze groepsactiviteit de groep nog hechter zal maken. Dat iedereen zichzelf kan zijn en een plekje krijgt in de groep. Vanavond is er een zangavond, waarbij we God mogen prijzen en aanbidden!

Mittwoch 15-8

(Ruth 4:13-22) Bid dat de studie in de harten zal landen. Vanavond is de Groeps gouman, waarbij de inzet en talenten van de kampers nodig zijn om de avond tot een succes te maken! Bid voor een gezellige en goede sfeer!

Overige gebedspunten

- Een krachtige werking van Gods Geest in de jongeren
- Spreker Marco van Delft
- Gezegende samenkomsten waarbij God merkbaar aanwezig is
- Goede samenwerking met de beheerders van het huis
- Veiligheid tijdens de meer 'sportieve' programmaonderdelen
- Het muziketeam dat de samenzang en aanbidding zal begeleiden
- Veiligheid tijdens de heen- en terugreis en de vele overige ritten
- Een goede sfeer en eenheid binnen de staf
- Openheid in de stille-tijdgroepen
- Mooi weer
- Dat kampers de stilte op durven te zoeken om tijd met God door te brengen
- Danken voor alle (financiële) ondersteuning (God's voorzienigheid hierin)

